

12 juli 2011 fietstocht eetbaar Castricum

Om 12 uur fietsten we weg met 5 mensen (Robert, Marian, Corrie, Joke en Marleen), een videocamera en een fototoestel.

Eerst bekijken we de moestuin op de vierkante meter van Joke en Marleen waar de erwten, de snijbiet en de worteltjes vrolijk door elkaar te groeien stonden. De courgettes in volle bloei: de mannelijke bloemen blij je te kunnen eten en inderdaad ze zijn heerlijk, een Italiaanse delicatessen.

Op de hoek van dit hofje waar nr 102 aan ligt is een wild stukje groen waar de gemeente niet naar omkijkt. Het heeft zelf een prachtig evenwicht gezocht: wild en gekweekt door elkaar vind je bloemen (guldenroede, klein kaasjeskruid, Koninginnekruid) en struiken (vlier, liguster kornoelje karmozijnbes). Een lust voor het oog en voor de vogels. Nog enkele eetbare planten ertussen en klaar ben je.

We fietsen naar Forte kinderopvang (hoek Asserlaan/Rooseveltlaan) waar vrijwilligers van Het Noord Hollands landschap samen met de kinderen een aantal natuurlijke objecten maakten: speelhut en kruiptent van wilgentenen. Stammetjes om op te zitten en als kabouter beschilderde stammetjes om op te sporen.

Door naar wat ik noem het "rozenlandje" (hoek Henri Dunantsingel en de Maarten Luther Kinglaan). De rozen bloeien uitbundig en rood. Om het landje staat een hoog hek. Het land is van een woningbouwcorporatie. Anderen uit de groep weten dat er sprake was van vervuiling op dit stuk en dat er daarom (nog) niet gebouwd is en er een hek om staat. Een grote wilde en verwilderde bloemenzee is het en een spannend landje om te spelen en te struinen. Maar dat mag kennelijk niet, gezien het hek, wat dan wel weer openstaat.

Zou prachtig zijn hier te mogen Permatuinieren, al was het maar voor een paar jaar. Of je zou zelfs kunnen bedenken om er een tuin aan te leggen die straks hoort bij dat wat er gebouwd wordt...???

We fietsen door naar de Anna Reynvaansingel waar we aanlanden bij de wel zeer verrassende tuin van Corrie. De gemakkelijke moestuin is hier zelf gemaakt van hergebruikte materialen. We eten van het "rattenstaartje" een vergeten groente die rijk vrucht draagt en waarvan we dan ook allemaal mogen plukken. De plant ziet er uit als doorgeschoten kool of radijs, de peulen lijken een beetje op erwten of bonen maar dan kleiner en de smaak doet denken aan radijs. We bewonderen de aardappeltoren en de wormenbak in aanbouw. Verbazingwekkend hoeveel je kan doen met een klein oppervlak.

Door , buitenom waar de eco zone rond Castricum ligt. Wat zou het mooi zijn om Castricum zelf ook op te nemen in deze eco zone...!!!

We fietsen langs de volkstuinten bij de Bloemen en het Jac P Thijssen college naar het tuingebied van het Clusius college. Het ligt eigenlijk in een grote parkstrook. Op de kaart vind ik geen naam, maar als je door fietst kom je bij het oorlogsmonument WO II.

Hier doen we de eerste belangrijke eetbare vondst in het openbaar groen: een dicht bosje met hazelaars die ook vrucht dragen en drie tamme kastanjes op stam. Hier fantaseren we er op los: een oogstfeest met rabarberwijn en bakkums bier. De burgemeester wordt overgevoerd op een vlot dat is gebouwd door

hangjongeren en er komt nog veel meer aanplant voor Eetbaar Castricum of Smakelijk Castricum.

Een enthousiaste voorbijganger vertelt dat er hier veel vogels zitten waaronder bosuilen. Hij ziet het meteen zitten om voor eetbare aanplant te gaan en opteert voor een kersenboom.

We fietsen door naar de Koekoeksbloem en draaien de groenstrook op tussen Helmbloem, Pinksterbloem etc.

Een pracht strook met bomen en er onder bosvegetatie, daar met veel geduld en zorg geïmporteerd door Peter (bioloog) die we ook even spreken voor zijn prachtige natuurlijke vijvertuin met kikkers en salamanders.

Het is , nu na 20 jaar gelukt om met de gemeenteschoffelaars overeenstemming te bereiken: er wordt daar niet geschoffeld, want het groen is officieel aangemerkt als: bosvegetatie.

Peter biedt ons nog even een hapje teunisbloem aan en inderdaad smaakt het echt lekker. Ik heb het s avonds dan ook meteen op het menu gezet voor mijn gasten.

Dan fietsen we naar hoek Henri Dunantsingel/Molenweide. Daar is een mooi landje met zorg onderhouden(gras ingezaaid) en speeltoestellen: ideaal gelegen voor een permatuin denken we.

We fietsen om de bieb heen waar een lege school staat en veel groen, kennelijk niet beheerd en onderhouden. We krijgen er echt zin in.....mmmm.

De plannen voor een Nieuw Geesterduin zijn weer afgeblazen, dus...? Liggen hier mogelijkheden?

Hoek Smeetslaan/Dr de Jongeweg(= t.o. oude postkantoor) stoppen we even op de plek waar perma voor mij begon: Ik woonde in Zeezicht op de flat en wilde graag met mijn handen in de aarde. Ik was ontevreden, want ik had geen tuin. Tot ik bedacht: laat ik eens om de flat heenlopen en het groen bekijken. Toen ik goed keek vond ik natuurlijk veel vlier(thee van de bloesem, pannenkoekjes van de bloemenschermen en vlierbessengelei in het najaar) en tot mijn verbazing vond ik ook aalbessenstruiken en framboos. Daar gewoon via de vogelpoep in terecht gekomen. Ik heb de bessenstruiken bevrijd en ook dit voorjaar kon ik er weer van plukken.

Langs het pad van de achterdeur van de flat naar de straat zetten een aantal bewoners systematisch hun uitgebloeide hortensia s in de grond: een bloemenfeest. Ook in het voorjaar veel bolletjes door deze simpele vorm van "guerrilla gardening."

We fietsen tot besluit nog naar de bessenstruiken in de parkstrook die loopt van de Loet naar het Braveld.

Eetbaar Castricum: het is er al (een beetje)

Marleen M. Heeman

Het enthousiasme is er om aan de slag te gaan met permacultuur in Castricum. Ook zijn er veel ideeën.

Wat nu belangrijk is om enthousiasme en ideeën ook te gaan omzetten in actie. Principe van TT is: zelf oppakken waar jouw passie, enthousiasme en talent ligt.

Hieronder een (voorlopige) ordening, vul vooral aan als je meer hebt.

Volgende stappen:

16 juli fietsen naar de Boekelermeer permacultuurtuin.

[\(Marleen\)](#)

De film bekijken met meer mensen en verder plannen maken en ideeën uitwisselen.

[Wie neemt het initiatief voor een datum en een plek?](#)

Een vervolg avond over hoe nu verder met perma in Castricum

[Leg ik neer bij het kernteam](#)

Contact nemen met de gemeente over de mogelijkheden van snippergroen

I.L. Smit-Munster

[Wie??](#)

Contact leggen met gemeente over groen adoptie(een plek die we mogen beheren)

[Marleen, Jose en Marlies](#)

Een cursus hier in Castricum over permacultuur. Kan pas als er een plek is.

Een conferentie om breed te informeren en samenwerking te zoeken over permacultuur. (bv samen met "De hoep" en Noord Hollands landschap)

[Wie?](#)

Andere fietstochtjes (andere buurten) door Castricum om te inventariseren wat er als is.

[Wie?](#)